

Vrienden van het Vlaemsche land!

U wordt opgeroepen om uw plicht te vervullen! Na een genadeloze aanval van de verraderlijke en in Wallonische handen zijnde pers is onze eerbare en volledig niet-racistische, fascistloze en on-neonazi getinte beweging in gevaar. Te wapen!

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober zullen wij trainen voor de nakende media-oorlog, die wereldwijd zal woeden tussen de deugdzame, dappere verdedigers van de ECHTE verdeeldheid en onverdraagzaamheid (verkleed als verdedigers van cultuur en gewoontes, welteverstaan) en de verachtelijke, monsterlijke verdedigers van vreedzaam samenleven en liefde (niet verkleed). We verzamelen hiertoe vrijdagavond om 19u00 aan Berchem station (met volle maag). We reizen naar Hoeve de brug, Rouwmoer 1, 2910 Essen. Jullie kunnen, na herbrond te zijn op *oervlaemsche* bodem, aldaar opgehaald worden om 14u00.

Tijdens het weekend kunnen jullie zich aan komende activiteiten verwachten:

- **Borderline racistische memes maken.**
- **Ronduit racistische memes maken (zowel gegeneerd als ongegeneerd).**
- **Bedotterij voor dummies.**
- **Raaskalderij voor gevorderden, alsook geavanceerde ontkenningstechnieken.**
- **Ongeremd seksisme: wat te verwachten van het zwakke geslacht?**
- **Lvl. 1 illusion-spells.**
- **Schietoefeningen met volledig legale Roemeense wapens.**
- **Verstoppertje.**

Wat hebben we nodig, als strijder voor onze *Vlaemsche* identiteit?

- **Uniform (das + hemd + groene broek) aan te doen bij vertrek!**
- **Voldoende sokken en ondergoed**
- **Warme Kledij**
- **Regenkledij**
- **Slaapgerief (matje, slaapzak, kussen, *Vlaemsche leeuwenknuffel*...)**
- **Toiletgerief**
- **Eventuele medicatie (op voorhand te melden bij de eindbazen)**
- **Identiteitskaart (jammerlijk genoeg de Belgische)**

- Een strijderstenuue, naar model van echte *Vlaemsche* strijders, van anno 1302 tot nu, is toegestaan. Zie voorbeelden hieronder.



Vlaemsche strijder anno 1302 (links), *Vlaemsche* strijders anno 2018 (rechts).

Wat heb je niet nodig op ons *Vlaemsch* weekend?

- Alcohol en drugs, *Vlaenderen* verdedigen we met een heldere geest!
- Elektronica en andere dure spullen, die gaan kapot in de strijd!
- Empathie.

Deelname aan ons *Vlaemsche* weekend is jammer genoeg niet gratis, want de Wallonen en migranten pakken al ons geld af. Deelname kost dus €30 (zolang we nog in die verschrikkelijk on-*Vlaemsche* munteenheid moeten betalen), voor 30 september te betalen op rekeningnummer BE70 0017 1578 7025 op naam van Thibaut Simons, met vermelding ‘naam deelnemer – Klauwen’.

Strijders, wij verwachten jullie in groten getale aanwezig op dit weekend, dat zo belangrijk is voor de verdediging van ons Vlaemsche land, onze Vlaemsche identiteit, en onze Vlaemsche vrouwen! Tot dan,

De Eindbazen