

Mijn naam is
De andere leiding noemt mij soms ook

Thibaut Simons
T-Bone, McPinguin, Thibunny,
Pinguin, Macaroni, Lange, Vage
mens
Flegmatieke Macaronipinguin

Mijn totem is
Verjaardagswensen, serenades, geheimen
kan je achterlaten op
Mijn studierichting/beroep is
Ik heb het levenslicht gezien op
En het scoutslicht sinds
Mijn sterrenbeeld is

0470/43.76.62
In de maak
18/10/1994
2000-2001 (Zet je in, Leef je uit)
Weegschaal

Scouts is voor mij:

Leren leven

Ik zit in de scouts en niet de KSA omdat:

De scouts cool is en de KSA niet

Je kan mij altijd plezieren met:

Harde poen, lekkere whiskey, een oprecht liefdevolle knuffel of een mooie sjorring (als je een lid bent)

Zou je liever...

... **iedere week door je mama in bad worden gedaan** of al je spamberichten moeten lezen en beantwoorden?

... **de panda laten uitsterven** of altijd op bamboe moeten knagen?

... onder water kunnen ademen of **overal waar je komt de muziek mogen kiezen?**

... een gratis 'personal assistant' hebben of **een kraan waar elke drank naar keuze uitkomt?**

... op handen en voeten moeten lopen of **je ogen aan de zijkant van je hoofd hebben?**

... **in een glazen huis wonen** of in een huis zonder ramen?

... **altijd groen licht en wind in de rug hebben** of foto's kunnen maken door te knippen met je ogen?

Verder over mezelf

Ik ben super leuk.

